

SCRIPT DE TROUWJURK EN DE ONTSNAPTE LEEUW



Rollen:

Rebecca: Truus (verkoper), Leeuw, Jacob (bruidegom)

Esther: Ans (verkoper), Johannah (arm dametje)

Lotte: Charlotte (Shoppende dame vriendin van die ander) (politie)
(dierenverzorger)

Myrthe: Annabel (Shoppende dame) Amber (journalist)

Deel 1:

Esther verstoppt zich achter de poppen kast en speelt een poppenkast

Dan komt de politie (Lotte) : "Wat zie ik daar, een poppenkast?!"

Lotte: "We zijn in een winkelstraat dat mag helemaal niet!"

Esther komt achter de poppenkast vandaan : "Ow sorry meneer ik ruim wel op."

Lotte : "Oke prima" en loopt daarna weg

Esther : " huh wat zitten er veel jongens en meisjes in de zaal, wat leuk dat jullie gekomen zijn om onze hele leuke levend schilderij te gaan bekijken! Ik hoorde dus dat er een leeuw ontsnapt is dus als je iets van een leeuw voorbij ziet komen, maak dan allemaal het geluid van een leeuw 5 keer!!!"

Ondertussen loopt ze een stukje naar achteren en zegt ze " ik moet nu snel gaan want volgens mij komen er al bijna mensen aan"

Deel 2:

Myrthe loopt naar de telefooncel, daarvoor staat een tafel met een ouderwetse telefoon. Myrthe gaat lotte bellen.

Trringggg, Trringgg

Myrthe: "Hallo, met Annabel. Lieve Charlotte weet je wat voor avond het is?"

Lotte: " Hoi jaa koopavond je wilt zeker weer winkelen he "

Myrthe: " ja tuurlijk altijd ik heb nog boodschappen nodig en nieuwe kleding is altijd goed"

Lotte: "helemaal mee eens, waar spreken we af?"

Myrthe: " bij de kerk want in die straat heb je een albert heijn "

Lotte " oke zie je zo"

Myrthe " tot zo"

De 2 winkeliers komen oplopen

Rebecca: "nou daar zijn we weer hopelijk gebeurt er vanavond wat speciaals want het is altijd zo saai"

Esther: "ja ik zit liever op de bank maar het geld komt niet in mijn portemonnee rollen"

Rebecca " nou we gaan het zien het is gelukkig niet zo akelig koud"

Esther " Nee gelukkig, ik heb voor de winter echt al hele leuke kleding gekocht en ook zo lekker dik en warm. Ik kan daar nu al van genieten!! "

Rebecca "Ja hé, ik kan van de week wel een keer langs komen om alles te bekijken"

Esther: "JAA, gezellig!! Kan je woensdag avond even komen?"

Rebecca: "Ja dat kan wel!!"

Esther: "Afgesproken, maar ik ga aan het werk. Tot ziens!"

Myrthe loopt vanaf de telefooncel naar de kerk. Vanaf de andere kant komt ook Lotte naar de kerk.

Myrthe: "Hoi, daar ben je!! Ik heb echt zin om even lekker langs de winkels te lopen."

Lotte: "Ja, ik ook!! Jij moest nog even een paar boodschapjes halen bij de Albert Heijn toch, maar verder kunnen we alles doen wat we willen?"

Myrthe: "Ja precies"

Lotte en Myrthe lopen naar de winkelstraat

Esther zegt tegen Rebecca: " O nee ik moet eigenlijk nu heel snel inpakken en gaan mijn zus is net gevallen ik moet haar helpen!"

Rebecca " oke ga nu maar ik let wel op je winkel!"

Esther: "Bedankt dat is erg aardig van je"

Esther: "Succes nog"

Rebecca roept terwijl Esther wegloopt:" Veel beterschap voor je zus!"

Esther: "Dankjewel"

Myrthe: " ah kijk we zijn bij de Albert Heijn zullen we hier als eerst maar heen gaan?"

Lotte: "ja tuurlijk wat heb je nodig "

Ze pakken een mandje

Myrthe :'' een honingpot, krentencake voor bij de koffie zondag, en zuurtjes , een groot pak sprits voor bij de thee en dat was het.''

Ondertussen gaan hun snel door de winkel heen om alles te halen

Lotte en Myrthe komen bij de kassa aan

Rebecca: "hallo hebben jullie alles gevonden?"

Myrthe: "ja gelukkig wel!"

Rebecca "dat word dan 10.70 alsjeblieft"

Myrthe geeft het geld

Rebecca:"dankjewel fijne dag nog!"

Myrthe:"dank je tot ziens!"

Lotte : "tot ziens"

Deel 3:

Dan lopen Myrthe en Lotte naar de andere winkel. Myrthe en Lotte bekijken allerlei jurken. En dan komt Esther als het arme dametje oplopen. Esther loopt door de straat heen en blijft bij de winkel met trouwjurken staan ze bekijkt allerlei jurken en bekijkt alle details van de jurk die ze het mooist vind.

Lotte tegen Myrthe: "Kijk daar heb je Johannah, kijk wat ze aan heeft."

Myrthe: "Onfatsoenlijk, ik zou er zo niet bij durven lopen"

Lotte: " Ohh, deze jurk is leuk!! Deze koop ik gelijk"

Myrthe: "Jaa, heel leuk zou ik doen!!" "Die is leuk voor dat feest van Margeret volgende week, daar was het thema aziatisch toch?"

Lotte: "Ja inderdaad dat ga ik doen, goed idee!!"

Ze komen bij de kassa daar staat een bordje dat ze af kunnen rekenen bij de Albert Heijn.

Rebecca: "Hallo, nog een mooie jurk gevonden?"

Lotte: " Ja ik zag hem hangen en hij is perfect voor een feest volgende week"

Rebecca: "dat is dan 40 euro en 60 cent alstublieft"

Lotte geeft het geld.

Myrthe en Lotte lopen in de richting van het terrasje ondertussen gaat Rebecca langzaam weg

Myrthe : " Oeh kijk even hoe gezellig dit terrasje eruit ziet"

Lotte: "Ja ik heb wel zin in een kopje thee."

Myrthe en Lotte gaan zitten en pakken de krant die op tafel ligt

Lotte:" Kijk eens wat hier staat"

Myrthe kijkt ook in de krant

Myrthe: 'IEEUWWWW, is dit een grap?! Loopt hier een leeuw rond? Waarom is er geen luchtalarm afgegaan?!'

Lotte: 'nouja hij zal vast niet naar de winkelstraat gaan hoop ik'

Ondertussen heeft Esther alle jurken bekeken en loopt richting het terrasje

Myrthe tegen Lotte: "Zullen we het toch maar tegen Johannah zeggen? Straks komt ze die leeuw tegen en dan hebben wij haar niet gewaarschuwd"

Lotte: "Ik zal je niet tegenhouden maar ze kan toch zelf een krant lezen"

Myrthe tegen Esther: "Dag Johannah, heb je het al gehoord?"

Esther een beetje wantrouwend: "wat bedoelt u?"

Myrthe: "er is een leeuw ontsnapt dus ik zou maar oppassen als ik jou was"

Esther: "Dankuwel mevrouw"

Deel 4:

Ondertussen komt de leeuw het podium oprennen en steelt de tas van Myrthe

De rijke dames beginnen te gillen

De leeuw rent rond de kinderen

Esther en begint te zingen: "Uit Artis is een leeuw ontsnapt een leeuw ontsnapt ja een leeuw ontsnapt hij heeft bij Albert Heijn gegapt tjonge wat een boef!"

Esther: "Waar is hij nou gebleven?"

Tegen de kinderen: "Helpen jullie zoeken? Als je hem ziet mag je het geluid van een leeuw maken"

Leeuw loopt tussen de kinderen en verstoppt zich achter hun. Telkens als hij aangewezen wordt rent hij verder.

Dan loopt de Esther naar voren en tackelt ze de leeuw met haar paraplu als hij langs het podium rent

Dan ligt de leeuw plat op de grond en gaat Esther kijken wat er in de tas zit. Dan zingt ze verder: "een honingpot en een krentencake en zuurtjes voor de hele week een groot pak sprits voor bij de thee dat nam die allemaal mee nu ligt hij languit op zijn rug op zijn rug ja op zijn rug hij wilt nooit meer naar Artis terug tjonge wat een boef"

Lotte en Myrthe beginnen te klappen en Esther pakt haar Nokia en belt de diertuin

Esther: "Hallo u spreekt met Johannah er ligt hier een beer voor mijn neus in de winkelstraat bij het terras"

Esther tegen Lotte en Myrthe: "de verzorger van de diertuin komt er zo aan!"

Myrthe en Lotte kijken elkaar aan en seinen wat met hun ogen

Lotte: "wij hebben een cadeau voor je omdat jij de beer hebt gevangen we zagen je naar de trouwjurk kijken en we willen hem je cadeau doen omdat we weten dat je gaat trouwen met Henk en eigenlijk zijn jullie natuurlijk niet ons soort mensen maar omdat je zo'n heldendaad hebt verricht willen we dit doen om te laten zien hoe dankbaar we zijn"

Esther: "Wat!?! Dat is geweldig"

Rijke dame: "We gaan hem nu kopen volg jij ons? De leeuw blijft denk k nog wel even liggen."

Esther loopt mee en ze gaan naar de winkel en Myrthe geeft de trouwjurk aan het arme dametje

Esther: "Hierbij nodig ik jullie uit voor mijn bruiloft want dankzij jullie kan ik trouwen in een echte trouwjurk"

Lotte en Myrthe kijken elkaar aan en dan zegt Lotte: "Nou wij komen zeker weten!"

Myrthe: "Ja, mij lijkt het ook erg leuk"

Myrthe en Lotte gaan weg en zeggen gedag

Esther blijft met de jurk staan en legt hem ook in het pashokje

Esther: "kijk jongens en meisje hoe mooi deze jurk is echt lief van die rijke dames"

Deel 5:

Ondertussen komt de leeuw het podium oprennen en steelt de tas van Myrthe

De rijke dames beginnen te gillen

De leeuw rent rond de kinderen

Esther begint te zingen: " Uit Artis is een leeuw ontsnapt een leeuw ontsnapt ja een leeuw ontsnapt hij heeft bij Albert Heijn gegapt tjonge wat een boef!"

Esther: "Waar is hij nou gebleven?"

Tegen de kinderen: "Helpen jullie zoeken? Als je hem ziet mag je het geluid van een leeuw maken"

Leeuw loopt tussen de kinderen en verstoppt zich achter hun. Telkens als hij aangewezen wordt rent hij verder.

Dan loopt de Esther naar voren en tackelt ze de leeuw met haar paraplu als hij langs het podium rent

Dan ligt de leeuw plat op de grond en gaat Esther kijken wat er in de tas zit. Dan zingt ze verder : "een honingpot en een krentencake en zuurtjes voor de hele week een groot pak sprits voor bij de thee dat nam die allemaal mee nu ligt hij languit op zijn rug op zijn rug ja op zijn rug hij wilt nooit meer naar Artis terug tjonge wat een boef"

Lotte en Myrthe beginnen te klappen en Esther pakt haar Nokia en belt de diertuin

Esther: "Hallo u spreekt met Johannah er ligt hier een beer voor mijn neus in de winkelstraat bij het terras"

Esther tegen Lotte en Myrthe: "de verzorger van de diertuin komt er zo aan!"

Myrthe en Lotte kijken elkaar aan en seinen wat met hun ogen

Lotte: "wij hebben een cadeau voor je omdat jij de beer hebt gevangen we zagen je naar de trouwjurk kijken en we willen hem je cadeau doen omdat we weten dat je ga trouwen met Jacob en eigenlijk zijn jullie natuurlijk niet ons soort mensen maar omdat je zo'n heldendaad hebt verricht willen we dit doen om te laten zien hoe dankbaar we zijn"

Esther: "Wat!? Dat is geweldig"

Rijke dame: "We gaan hem nu kopen volg jij ons? De leeuw blijft denk ik nog wel even liggen."

Esther loopt mee en ze gaan naar de winkel en Myrthe geeft de trouwjurk aan het arme dametje

Esther: "Hierbij nodig ik jullie uit voor mijn bruiloft want dankzij jullie kan ik trouwen in een echte trouwjurk"

Lotte en Myrthe kijken elkaar aan en dan zegt Lotte: "Nou wij komen zeker weten!"

Myrthe: "Ja, mij lijkt het ook erg leuk"

Myrthe en Lotte gaan weg en zeggen gedag

Esther blijft met de jurk staan en legt hem ook in het pashokje

Esther: "kijk jongens en meisje hoe mooi deze jurk is echt lief van die rijke dames"

Deel 6:

Myrthe komt oplopen als journalist

Myrthe: "Hallohallo, daar hebben we de heldin"

Esther: "Nou dat valt wel meer hoor"

Myrthe: "Ik ben Amber van de NOS en ik heb een paar vragen voor u. Mag ik die stellen?"

Esther: "Ja hoor"

Myrthe: "Hoe heb je de leeuw gevangen"

Esther: "Ik was hier aan het kijken voor een trouwjurk, maar ik kon hem niet betalen dus ik liep verder. Toen zag ik dat van een mevrouw een tas werd gestolen en toen rende de leeuw voorbij en liet ik hem struikelen"

Myrthe: "Woww, knap hoor!! Hoe heeft u de leeuw laten struikelen?"

Esther: "Ik heb mijn paraplu tussen zijn poten gestoken"

Myrthe: "U bent echt de heldin van de eeuw"

Esther: "Nou dankuwel, maar ik moet nu echt snel gaan want ik moet aan mijn verloofde gaan vertellen dat ik toch kan trouwen in een trouwjurk omdat ik een leeuw heb gevangen"

Lotte komt oplopen als dierenverzorger.

Lotte: "Nounou, u wordt zelfs geïnterviewd. O daar ligt de leeuw, ik neem hem snel mee hij zal wel honger hebben inmiddels"

Lotte: "O ik had ook nog een envelop voor u van de dierentuin, ik zal hem even halen"

Lotte loopt weg met de leeuw.

Esther: "Okee, tot zo"

Myrthe: "Ik ga weer door, maar heel erg bedankt dat ik even met u mocht praten. U bent echt een heldin!!"

Esther: "Graag gedaan!! Tot ziens"

Myrthe zwaait nog een keer terwijl ze wegloopt

Lotte komt terug met de envelop

Lotte: "Alstublieft"

Esther maakt de envelop open en haalt er onwijs veel geld uit

Esther: "OHHHHHH bedankt dat is echt heel fijn"

Lotte: "Ja u heeft het verdient"

Lotte loopt weg

Esther tegen de kinderen: "Kijk dan hoeveel geld, dit is echt mijn geluksdag ik ga het snel aan Jacob vertellen"

Esther loopt weg

Deel 7:

Rebecca komt oplopen als de bruidegom. Haar haar zit helemaal door de war.

Ze loopt langs de winkels richting de kerk. Ze kijkt in een spiegel uit de winkel.

Rebecca: "OHHWW, mijn haar zit helemaal door de war door de wind"

Rebecca doet heel omslachtig haar haar en moppert op haar haar.

Rebecca: "Ja dat is nou altijd zo vervelend he als je buiten loopt, die wind maakt altijd heel je haar weer door de war"

Rebecca: "Zo dat is beter"

Rebecca struikelt en valt. Ze klopt haar broek af.

Rebecca: "Whaaahhh help. Nou daar ging ik. leuw heel mijn broek vies. Gelukkig is hij niet gescheurd"

Rebecca kijkt op een horloge: "nog 10 minuten, sjonge jongen dat duurt wel heel lang" "Ik ga nog even een koekje pakken"

Rebecca loopt naar de Albert Heijn waar koekjes liggen om te proeven.

Ze kijkt om zich heen: "Niet verder vertellen hoor!!"

Kruimels komen op haar, ze klopt ze snel af terwijl ze alle kanten op kijkt of niemand het ziet.

Rebecca: "sorry dat ik een beetje gek doe maar ik ben gewoon zenuwachtig" "Ik ga namelijk zometeen trouwen"

Myrthe en Lotte als gasten komen oplopen.

Lotte: "Hallo Jacob"

Rebecca: "Hallo Charlotte en Annabel" "Leuk dat jullie er zijn!!"

Rebecca: "Zit het allemaal een beetje goed?"

Strijkt nog een keer langs het pak

Myrthe: "Het zit als gegoten, maar wij gaan naar binnen want Johannah komt er zo aan"

Rebecca: "Oke, tot staks"

Esther komt opgelopen als DE BRUID

Rebecca: "WOWWW die jurk staat je geweldig!!"

Esther beetje verlegen: "Dankjewel"

Rebecca en Esther gaan de kerk in

Rebecca en Esther komen de kerk weer uit met daarachter Myrthe en Lotte

Ze hebben trouwringen om en laten die zien.

Esther doet ff gek en enthousiast

Rebecca lacht erom

Esther: "Ik ben zoo blij, ik ben getrouwd met mijn droomman in mijn droomjurk"

Esther tegen de kinderen: "En doordat jullie zo goed geholpen hebben met de leeuw vangen kon ik nu in deze PRACHTIGE jurk trouwen. DUSSS... Weten jullie nog wat er in de tas zat die de leeuw gestolen had?"

Lotte en Myrthe halen de tas tevoorschijn en halen de zuurtjes eruit

Esther: "Omdat jullie zo goed geholpen hebben mogen jullie er allemaal 1 hebben"

Lotte, Myrthe, Rebecca, Esther delen de snoepjes uit

Deel 8:

Iedereen verdwijnt en komt dan na 10 seconde weer oplopen met zijn allen. We buigen.

EINDE